

UNIs uttalande om kriget i Israel och Gaza

UNI Global Union är chockad och förfärad över tragedin som utspelar sig i Israel och Gaza. Våra tankar och vår solidaritet går till alla israeliska och palestinska offer för våldet. Vi har ett starkt engagemang för en fredlig värld fri från rädsla, där fred och demokrati bygger på fullständig tillämpning av internationell rätt. Behovet av att vi alla intensifierar våra ansträngningar för att uppnå detta mål har sällan varit större.

Ett omedelbart upphörande av fientligheterna är absolut nödvändigt, och det internationella samfundet måste ingripa för att se till att alla parter upprätthåller de grundläggande principerna i internationell rätt och att alla civila skyddas.

Hamas brutala attacker och mord på civila israeler fördöms av oss alla, och vi kräver att alla som tagits som gisslan omedelbart och villkorslöst släpps oskadda.

Varken Hamas dödande av israeliska civila eller den israeliska regeringens bombningar mot befolkningen i Gaza kommer att bidra till att skapa en varaktig fred.

En katastrofal situation utspelar sig nu i Gaza. Befolkningen är fångad under en obeveklig bombkampanj, sjukvården i Gaza blir alltmer oförmögen att behandla alla som desperat behöver sjukvård, och avstängningen av el, vatten och livsmedel leder till en omfattande humanitär kris som kan leda till att ett stort antal män, kvinnor och barn dör. Det finns ett akut behov av att öppna humanitära korridorer in i Gaza och ge hjälp till dem som är i akut behov av hjälp.

Inom UNI Global Union har vi sedan länge en policy som uppmanar till en rättvis och hållbar fred i enlighet med FN:s säkerhetsresolutioner och ett slut på ockupationen. Israelernas, palestiniernas och det internationella samfundets kollektiva misslyckande att nå en rättvis lösning på konflikten som pågått i flera generationer, har inneburit fortsatt våld, trauman och dödande som har påverkat så många på alla sidor.

Alla länder måste nu fördubbla sina ansträngningar för en övergripande och varaktig fred som främjar jämlikhet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter. Vi måste få ett slut på våldsspiralen som har ödelagt samhällen över hela regionen.

Upptäckningen av antisemitism och islamofobi runt om i världen oroar oss alla. Men vi kommer inte att låta dem som försöker utnyttja krisen för att underblåsa splittring lyckas. Vårt starka motstånd mot krig, våld och alla former av rasism måste föra oss samman i kampen för fred och rättvisa för alla.

Att få in humanitärt bistånd i Gaza, frige gisslan och få till stånd en omedelbar vapenvila är de första stegen på vägen ut ur denna kris. En väg som leder oss bort från krig och våld mot en fredlig framtid.